

Moedige gesprekken

Gesprekken over ons buitengebied leiden soms tot hoog oplopende emoties. Iedereen heeft wel een mening over en een beeld van dierenwelzijn, ammoniakemissie, biodiversiteit, fijnstof of grootschalige veehouderij. Maar kloppen onze beelden wel? Of we nu burger, boer, natuurorganisatie of gemeenteraadslid zijn, we geven best vaak ongefundeerde meningen. Hoe kunnen wij – in plaats van elkaar de zwarte piet toe te spelen – echt naar elkaar luisteren en daarmee het buitengebied vooruit helpen? Om dit proces op gang te brengen organiseren we de komende tijd 'Moedige Gesprekken'. Het concept is ontstaan in Zuid-Afrika, waar sprake is van grote economische en sociale problemen en van sterke polarisatie tussen bevolkingsgroepen. In Moedige Gesprekken wordt gezocht naar perspectieven voor de huidige en volgende generaties. Dat gaan wij ook doen. Al is onze problematiek minder heftig, ook hier zien we gesprekken vastlopen. In Moedige Gesprekken brengen we tegenover elkaar staande partijen aan tafel om een gesprek te voeren van mens tot mens.



Wethouder Willemien Vreugdenhil

Het eerste gesprek heeft eind mei plaatsgevonden. Aan tafel waren Greenpeace, Rabobank en het grote bedrijfsleven uitgenodigd. In volgende gesprekken gaan we dieper in op specifieke thema's. Dan komen ook andere partijen aan tafel zitten. Het is best idealistisch wat we doen. Met de Moedige Gesprekken kunnen we op de lange termijn meer begrip voor elkaar kweken. Het is de boodschap van HOOP: Handelingsperspectief (je kunt iets doen), Ongefundeerde oordelen doorbreken, Optimisme en Participatie (met elkaar samen gaan doen). Natuurlijk zullen er altijd verschillen in belangen en inzichten zijn, maar het is mogelijk om samen te werken aan een vitaal en duurzaam buitengebied.

Willemien Vreugdenhil,
Wethouder voor het buitengebied van de gemeente Ede

Met Veluwe Mentocht zwerven over Planken Wambuis

Veluwe Mentocht van Sanna Bastin staat garant voor een bijzondere natuurervaring. De cadans van de menwagen werkt onthaastend en onderweg geniet je van het landschap, de natuur, de vogels en het wild.



Sanna Bastin met twee Freiburger-paarden voor de tweespan.

Op het erf staan twee paarden al opgetuigd. Sanna Bastin moet ze alleen nog voor het rytuig spannen. Een thermoskan koffie en zelfgebakken taart wordt in de wagen gezet en daar gaan we dan de lange oprijlaan af. Rechts passeren we een dicht dennenbos. Wie weet zit er wel wild. Het zou zomaar kunnen, zegt Bastin. Wilde zwijnen komen tot dicht bij haar woonboerderij en de reeën staan zelfs in de tuin.

Landschap ontrafelen

Even later spoort ze de paarden aan om snel de Apeldoornseweg over te steken. En dan begint de tocht over Planken Wambuis: 2000 hectare uitgestrekte natuur zonder verharde wegen. Rustig ploegen de paarden door het mulle zand steeds verder de stuwwal op. Dit natuurgebied met zijn bos, heide

en landbouwenclaves kent Bastin op haar duimpje. Hier komt ze al haar hele leven, en het verveelt nooit. Integendeel. 'Het is boeiend om je eigen landschap steeds verder te ontrefelen. Er valt zoveel te ontdekken en dus ook te vertellen.' En dat doet ze. Bastin wijst op een bos met grillige, mysterieuze eiken. 'Die werden vroeger als hakhout gebruikt.' De dubbele rij oude eiken markeerde voorheen de eigendomsgrens van kasteel Rosendaal. Ze leert je luisteren naar vogels. Ver weg in het bos roept een zwarte specht en boven het open veld klinkt de vrolijke zang van een veldleeuwrik.

Wild spotten

Op de wagen ziet ze veel dieren. 'Op de een of andere manier zijn de paar-

den en de wagen niet angstaanjagend. Pas als ik stilsta krijgen dieren argwaan. Daarom rijd ik meestal heel langzaam door.' Om wild te spotten rijdt ze met haar gasten bij voorkeur vroeg in de ochtend of tegen de avondschemering. Per tocht kunnen er hooguit zes mensen mee. Is de groep iets groter, dan vraagt ze een collega erbij. 'Elke tocht is maatwerk', legt ze uit, 'zowel de route als de hapjes en drankjes. Die komen zoveel mogelijk uit de streek: Remekerkaas en Jorisbrood uit Lunteren bijvoorbeeld. Soms doe ik een barbecue na afloop met vlees van Eco Fields uit Wekerom.' En zo staat alles bij de Veluwe Mentocht voor een beleving die diep geworteld is in de streek.

Meer informatie:
<https://veluwementocht.nl>

Inhoudsopgave



Natuurinclusief boeren
Behoud oud erf



p2 Blauwe bessen
p3 Vlinderlandje



p4 Biologische zeugenhouderij
p5 Smakelijke Tour



p6 Heidewerkgroep
p7 Werk in uitvoering

p8